

Αδελφότης των Απανταχού Παλουμπαίων
Νικίου 15, Τ.Κ. 105 60 Αθήνα

Ανακοίνωση

Στις 6 Μαρτίου, με φροντίδα του Συλλόγου της Αδελφότητας Παλουμπαίων, έγινε στο χωριό μεγάλη γιορτή με κοπή πίτας και αποκριάτικο παραδοσιακό γλέντι. Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, πολλοί τολμηροί συγχωριανοί μας κατέβηκαν οικογενειακώς στο χωριό για το τριήμερο. Μασκαράδες αναβίωσαν πολλά παραδοσιακά αποκριάτικα δρώμενα και, παράλληλα με το καλό φαΐ και το εκλεκτό κρασί, δημιούργησαν πολύ κέφι και το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Ιδιαίτερη νότα έδωσαν τα πολλά μικρά παιδιά, που και αυτά μασκαρεμένα συμμετείχαν ενεργά στη χαρά και στο γλέντι. Την εκδήλωσή μας τίμησε και μια μεγάλη παρέα συντοπιτών μας Κοκοραίων, τους οποίους και ευχαριστούμε.

Στις 20 Μαρτίου, ο δήμος Γορτυνίας τέλεσε στο χωριό μας μια σεμνή γιορτή μνήμης και τιμής στους Γορτύνιους Επαναστάτες του 1821, με αφορμή την έναρξη της Επανάστασης στου Παλούμπα στις 20 Μαρτίου του 1821 από τους αδελφούς Πλαπούτα. Η γιορτή, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας, έγινε στην ιστορική εκκλησία του χωριού, τον Άγιο Γεώργιο, που χτίστηκε το 1805 από το Δημήτριο Πλαπούτα. Παρέστησαν ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσης Παρασκευόπουλος, πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δημητσάνας, ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος Δημητσάνας, το Τοπικό Συμβούλιο, ο Σύλλογος της Αδελφότητας Παλουμπαίων και αρκετός κόσμος, Παλουμπαίοι, φίλοι και συντοπίτες. Ευχαριστούμε το Δήμο και όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Πρόεδρος του Συλλόγου της Αδελφότητας κα. Ευθυμία Γκίνη-Κουτσοπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε εκείνους οι οποίοι προετοίμασαν ιδεολογικά και πρακτικά τον αγώνα και σε εκείνους που τον πραγματοποίησαν.

Η γιορτή συνεχίστηκε με κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Στρατηγού Δημητρίου Πλαπούτα και στο μνημείο των ηρώων. Τέλος, αφού εψάλη από τους παρευρισκομένους ο Εθνικός Ύμνος, ανεχώρησαν όλοι για του Μπέτση (Αγιονέρι), ακολουθώντας την πορεία των Παλουμπαίων του 1821, για να ολοκληρώσουν εκεί τη γιορτή.

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές (Διονύσιος Κόκκινος, Αμβρόσιος Φραντζής) και τις σημειώσεις του Δημητρίου Πλαπούτα, στις 20 Μαρτίου του 1821, οι γιοι του γεροκλέφτη Κόλλια Πλαπούτα, Γεωργάκης και Δημητράκης, συγκέντρωσαν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου πενήντα οπλοφόρους Παλουμπαίους. Παρουσία όλων των κατοίκων ετέλεσαν λειτουργία και, αφού ασπάσθηκαν τις άγιες εικόνες και αλλήλους και πήραν την ευχή του γέρου πατέρα τους, έφυγαν για του Μπέτση με ανοικτή τη σημαία της ελευθερίας (πράγμα που σήμαινε πόλεμο). Με γράμματα, οι Πλαπούταίοι ειδοποίησαν τα χωριά της Λιοδώρας να στείλουν στου Μπέτση πολεμιστές γιατί "είχε φθάσει η ώρα να ελευθερωθούν από τους τυράννους".

Έτσι, την άλλη μέρα, 21 Μαρτίου, συγκεντρώθηκαν σε ένα αλώνι – το αλώνι του Καληντέρη – οκτακόσιοι εξήντα Ηραιάτες. Με τη δημηγορία των αδελφών Πλαπούτα, την οποία διασώζει ο ιστορικός της Επανάστασης Μητροπολίτης Αμβρόσιος Φραντζής, κηρύσσεται στην Ηραία η Επανάσταση του 1821. Μετά από υποτυπώδη οργάνωση αυτού του στρατεύματος, έγιναν δύο στρατόπεδα, ένα στο Μπέτση με διοικητή το Γιωργάκη Πλαπούτα και ένα στο χωριό Ρένεσση με διοικητή το Δημήτριο Πλαπούτα, με στόχο την επίθεση κατά των Τουρκαλβανών του Λάλα. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα και ο Μεγάλος Αγώνας άρχισε.

Μην ξεχνάτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας (www.paloumpa.gr), γιατί συχνά προσθέτουμε νέο υλικό και πληροφορίες, και μην παραμελείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο